

Huis voor de Pelgrim

Onze reizen brengen je verder

**Pelgrimsreis
naar Bourgogne**
Oorsprong van de Munsterkerk



Reizen is leuk. Onderweg zijn.
Andere mensen ontmoeten.
Nieuwe culturen ervaren.
Sfeer proeven. Dat is spannend.
Allicht. En soms wil je net iets
meer: een reis die je verder
brengt. Verder dan alleen maar
naar een nieuw land of een
andere omgeving. Een reis die
je verder helpt op je levenspad.
Die naast het onderweg zijn ook
een inspirerende ervaring is.
Vol rust en verstillig. En die
misschien zelfs helpt om God op
het spoor te komen. Als een echte
pelgrim. Dat treft, want wij zijn
het Huis voor de Pelgrim en onze
reizen brengen je verder!

Pelgrimsreis naar Bourgogne

Oorsprong van de Munsterkerk

25 april t/m 2 mei 2020

In 2020 vieren we 800 jaar Munsterkerk in Roermond. Het is dan precies acht eeuwen geleden dat de toenmalige bisschop van Keulen op 1 oktober 1220 het priesterkoor van de kerk inwijdde.

In het jubileumjaar staan er allerlei activiteiten op de rol. Eén daarvan is een pelgrimsreis naar de bakermat van onze Munsterkerk in de Franse Bourgogne. Het reisprogramma is heel gevarieerd.

We hebben culturele elementen in de reis opgenomen, maar ook sportieve, zodat jong en oud aan hun trekken komen. En natuurlijk is het een pelgrimsreis, het religieuze aspect wordt zeker niet vergeten. We vieren iedere dag de heilige eucharistie.

De Munsterkerk was onderdeel van een klooster van cisterciënzerinnen, zusters van een strenge tak van de orde van de heilige Benedictus.

Bibliotheek abdij van Cîteaux



We zien dit nog terug in de naam van de kerk: 'Munster' komt van het Latijnse 'monasterium' dat klooster of abdij betekent. Tijdens de rondreis door de Bourgogne bezoeken we een aantal plekken die nauw met de geschiedenis van de Munsterkerk verbonden zijn. Zoals de 'moeder' van de benedictijner abdijen in Frankrijk: de resten van het klooster van Cluny. De kerk van dit klooster stond model voor onze Munsterkerk. Ook gaan we naar het klooster van Cîteaux, waar de hervormingsbeweging van de benedictijnen begon en die uiteindelijk leidde tot het ontstaan van de cisterciënzers in 1098. We bezoeken ook enkele van de eerste dochterabdijen van Cîteaux: de kloosters van Pontigny en Fontenay. Verder staat de kerk van Vézelay op het programma, gebouwd in 1096 als kerk van een benedictijner abdij, die zoals veel kloosters tijdens de Franse Revolutie (1791) is opgeheven.

Maar het blijft niet bij middeleeuwse abdijen, ook religieuze plekken van latere data staan tijdens de reis op het programma. Zo gaan we naar Paray-le-Monial. Zuster Margaretha-Maria Alacoque ontving hier op 16 juni 1675 een visioen dat er een feestdag ter ere van het Heilig Hart van Jezus moest worden ingesteld. Midden 19^e eeuw is het feest op de kerkelijke kalender opgenomen. In 1875 werd de oude abdijskerk van Paray-le-Monial (die oorspronkelijk behoorde tot een benedictijner abdij uit de 11^e eeuw) toegewijd aan het Heilig Hart en werd Paray-le-Monial het centrum van de H.-Hartverering. We bezoeken ook Taizé, dat vooral onder jongeren bekend is van de internationale ontmoetingen met christelijke jongeren uit allerlei landen. Taizé is een oecumenische kloostergemeenschap, gesticht tijdens de Tweede Wereldoorlog door frère Roger Schutz.

'Munster' komt van het Latijnse

'monasterium' dat klooster of abdij betekent

Op cultureel gebied doen we op de heen- en terugreis de steden Nancy en Metz aan. In de buurt van Nancy staan we ook even stil bij de verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog. In de Bourgogne bezoeken we de steden Dijon, Beaune en Autun. Voor liefhebbers staan ook enkele kastelen op het programma. Sportievelingen kunnen kiezen uit drie keuzeprogramma's: een wandeling vanuit Vézelay over een stuk van de Camino naar Santiago, een kajactocht over de rivier de Saône en een mountainbiketocht door de heuvelachtige streek Morvan. Voor de wijnliefhebber is er de keuzemogelijkheid voor een wijnproeverij.

Zo ziet u, er is voor elk wat wils tijdens onze pelgrimsreis naar de Bourgogne, waar onze Munsterkerk haar oorsprong vindt.

Gaat u mee?

deken Rob Merkx

kapelaan George Dölle

Abdij van Pontigny



Bourgogne wijnproeverij



Hoogtepunten programma

Verdun

Bekend van de Slag om Verdun uit de Eerste Wereldoorlog. Tussen februari en december 1916 vielen hier meer dan 700.000 doden, gewonden en vermisten. We brengen een kort bezoek aan het herdenkingsmonument.

Nancy

Zo'n 100 kilometer verderop ligt Nancy. Laat u verrassen door de schoonheid en de cultuur op en rondom de beroemde Place Stanislas in deze fraaie stad in Lotharingen.

Cîteaux

De abdij van Cîteaux is in 1098 gesticht door Robert van Molesme, die samen met een groep monniken een strenger leven wilde leiden dan de benedictijnen op dat moment deden. Dit leidde tot de stichting van de orde van de cisterciënzers, waaruit in de 17^e eeuw de trappisten als strengere variant zijn voortgekomen. In het klooster in Cîteaux wonen thans zo'n 35 monniken.

Dijon

De hoofdstad van de Bourgogne is een moderne bruisende stad met een karakteristiek historisch centrum. Je kunt er heerlijk wandelen. Dijon is onder meer bekend van Filip de Stoute, een mooi museum voor schone kunsten en de Dijon mosterd.

Taizé

In een tijd dat de kerken leeglopen, stroomt Taizé vol. Vooral jongeren weten de weg naar deze oecumenische gemeenschap te vinden. Elke zomer komen er duizenden jonge pelgrims naartoe om elkaar in geloof te ontmoeten.

Cluny

De abdij van Cluny, gesticht in 910, was in de middeleeuwen de machtigste benedictijner abdij van West-Europa. De abdijskerk was de grootste kerk van de christelijke wereld tot aan de bouw van de Sint-Pieter in Rome. Ondanks vele verwoestingen tijdens oorlogen is er nog genoeg te zien dat getuigt van het prestigieuze verleden van Cluny. Van de kloosterkerk en het klooster resten nu slechts ruïnes.

Paray-le-Monial

De basiliek van Paray-le-Monial is in één keer gebouwd, hetgeen voor die tijd (1092-1109), heel bijzonder was. In deze plaats kreeg de heilige Margaretha-Maria Alacoque in de 17^e eeuw haar visioen over het Heilig Hart van Jezus. In 1875 is de kerk tot basiliek verheven.

Vézelay

In Vézelay leidt de hoofdstraat vanzelf naar de romaanse basiliek Sainte-Marie-Madeleine. In het hoogseizoen is dit een drukke straat met tal van winkeltjes, restaurantjes en kunstgaleries. Vézelay is een van de vier belangrijkste startpunten in Frankrijk van de bedevaartroute naar Santiago de Compostela. Wie wil kan ook tijdens onze reis een stuk van de route lopen.

Cluny



Basiliek van Paray-le-Monial



Kasteel van Bazoches

Tegen de heuvels van de Morvan, niet ver van Vézelay, verheft het kasteel van Bazoches zijn torens. Ooit woonde hier een van de belangrijkste bouwmeesters van Lodewijk XIV. Nu vormt het château het romantische decor van de 'nuits musicales': klassieke concerten en cabaretvoorstellingen in de avonduren. Een excursie naar deze plek is een van de keuzemogelijkheden tijdens onze reis.

Avallon

Dit pittoreske stadje heeft eeuwenoude wortels. Er zijn enkele (laat-)middeleeuwse gebouwen en huizen te vinden en fraaie restanten van de stadsmuren en stadspoorten. In de 12^e eeuwse Sint-Lazaruskerk bevindt zich een crypte uit de 4^e of 5^e eeuw.

Beaune

Het middeleeuwse centrum van Beaune wordt gedomineerd door prachtige vakwerkhuizen, eeuwenoude wijnkelders en leuke, traditionele winkeltjes. Grootste trekpleister is het Hôtel-Dieu, een voormalig ziekenhuis annex armenhuis uit 1443 met een kenmerkende architectuur.

Hospices de Beaune



Inschrijfformulier

Bourgogne 25 april t/m 2 mei 2020



Persoonlijke gegevens s.v.p. per persoon invullen

Achternaam _____

Eigen familienaam *vrouw* _____

Voorletters _____ man / vrouw *Doorstrepen wat niet van toepassing is*

Eerste voornaam *Zoals in paspoort vermeld* _____

Adres _____

Postcode _____ Woonplaats _____

Telefoonnummers *Vast en mobiel* _____

Geboortedatum _____

E-mail _____

Paspoort / ID-kaart nr _____ Geldig tot _____

Zorgverzekeraar _____ Polisnummer _____

Eventueel dieet *Ook vegetarisch e.d.* _____

Kamerindeling *Naam kamergenoot* _____

Reissom reissom € 745 eenpersoonskamer (toeslag € 180)

korting voor kinderen t/m 12 jaar € 100

Keuzeprogramma excursies

Dinsdagmiddag 28 april Wandeling over camino de Santiago gratis

Bezoek Château de Bazoches en Avallon € 6

Woensdagmiddag 29 april Vrije tijd Beaune gratis

Bezoek kasteel Clos de Vougeot en wijnproeverij € 17

Kajaktocht Saône en Ouche € 11

Donderdagmiddag 30 april Vrije tijd Autun gratis

Mountainbiketocht Morvan € 25

Contactpersoon in Nederland *Naam en telefoonnummer*

Ondergetekende heeft kennis genomen van de reisinformatie en van onze algemene reisvoorwaarden en wenst als deelnemer te worden ingeschreven.

Datum _____

Handtekening _____

Gelieve het ingevulde formulier en een kopie van uw identiteitsbewijs

te sturen naar: Raadhuisplein 1 6226 GN Maastricht

T: 043 - 3215715 E: info@huisvoordepelgrim.nl I: huisvoordepelgrim.nl

Inschrijfformulier

Bourgogne 25 april t/m 2 mei 2020



Persoonlijke gegevens s.v.p. per persoon invullen

Achternaam _____

Eigen familienaam *vrouw* _____

Voorletters _____ man / vrouw *Doorstrepen wat niet van toepassing is*

Eerste voornaam *Zoals in paspoort vermeld* _____

Adres _____

Postcode _____ Woonplaats _____

Telefoonnummers *Vast en mobiel* _____

Geboortedatum _____

E-mail _____

Paspoort / ID-kaart nr _____ Geldig tot _____

Zorgverzekeraar _____ Polisnummer _____

Eventueel dieet *Ook vegetarisch e.d.* _____

Kamerindeling *Naam kamergenoot* _____

Reissom reissom € 745 eenpersoonskamer (toeslag € 180)

korting voor kinderen t/m 12 jaar € 100

Keuzeprogramma excursies

Dinsdagmiddag 28 april Wandeling over camino de Santiago gratis

Bezoek Château de Bazoches en Avallon € 6

Woensdagmiddag 29 april Vrije tijd Beaune gratis

Bezoek kasteel Clos de Vougeot en wijnproeverij € 17

Kajaktocht Saône en Ouche € 11

Donderdagmiddag 30 april Vrije tijd Autun gratis

Mountainbiketocht Morvan € 25

Contactpersoon in Nederland *Naam en telefoonnummer*

Ondergetekende heeft kennis genomen van de reisinformatie en van onze algemene reisvoorwaarden en wenst als deelnemer te worden ingeschreven.

Datum _____ Handtekening _____

Gelieve het ingevulde formulier en een kopie van uw identiteitsbewijs

te sturen naar: Raadhuisplein 1 6226 GN Maastricht

T: 043 - 3215715 E: info@huisvoordepelgrim.nl I: huisvoordepelgrim.nl

Clos de Vougeot

In de 12^e eeuw startten de monniken van Cîteaux hier met wijnbouw. Stap voor stap bouwden ze hun wijngaard en het kasteel op. Tegenwoordig bezitten 86 wijnboeren een 'stukje Clos de Vougeot', die dit ook op hun etiket mogen zetten. De wijnen behoren tot de meest prestigieuze van Frankrijk. U kunt kiezen voor een bezoek aan het kasteel en een wijnproeverij in een wijndomein in de omgeving.

Kajaktocht Saône

Ontdek de Saône vanuit een kajak! Geniet van de prachtige flora en fauna tijdens een vaartocht van circa twee uur over deze rivier. Ook dit is een keuzeonderdeel in het programma.

Autun

Het historisch centrum van Autun herbergt een rijk bouwkundig erfgoed. Na de mis in de Saint-Lazaruskathedraal kunt u struinen door middeleeuwse steegjes en het Romeinse theater of de Sint-Andreaspoort en de Gallo-Romeinse wallen bekijken.

Mountainbiketocht Morvan

U kunt ook kiezen voor een avontuurlijke mountainbiketocht in de Morvan. Dit dunbevolkt, heuvelachtig massief ligt in het midden van de Bourgogne. Het is een ideale streek voor natuurliefhebbers die al fietsend willen genieten van groene bossen en blauwe meren.

Morvan MTB-tocht



Abdij van Fontenay

De abdij van Fontenay werd in 1118 gesticht door de H. Bernardus van Clairvaux. Ze wordt beschouwd als een goed voorbeeld van de 12^e eeuwse cisterciënzer bouwkunst, waar volledige afzondering mogelijk was door de architectuur en de ligging in een afgelegen en groene vallei. De abdij is vernoemd naar de fonteinen die de tuinen versieren.

Abdij van Pontigny

De abdij van Pontigny werd in 1104 gesticht als tweede dochterklooster van de abdij van Cîteaux. Van de oorspronkelijke kloostergebouwen is alleen de kerk bewaard. Deze kruisvormige basiliek is de grootste nog bestaande cisterciënzerkerk in Frankrijk.

Metz

Op de terugweg stoppen we in Metz. De Saint-Etiennekathedraal is één van de hoogste gotische bouwwerken in Europa. De kerk ontstond door twee oudere kerken met elkaar te verbinden en is ondermeer beroemd vanwege haar glas-in-loodramen.

Programma van dag tot dag (onder voorbehoud)

Zaterdag 25 april

- feestelijke openingsviering Munsterkerk Roermond en vertrek
- kort bezoek aan het oorlogsmonument nabij Verdun
- kort bezoek Nancy

Zondag 26 april

- H. Mis en bezoek abdij Cîteaux
- vrije tijd in Dijon

Maandag 27 april

- gebed, bezoek en gezamenlijke lunch Taizé
- bezoek Cluny
- H. Mis en bezoek Paray-le-Monial

Dinsdag 28 april

- H. Mis en bezoek basiliek Vézelay
- middag (keuzeprogramma):
 - wandeling over camino de Santiago
 - bezoek Château de Bazoches en Avallon

Woensdag 29 april

- H. Mis en bezoek basiliek Beaune
- bezoek Hospices de Beaune
- middag (keuzeprogramma):
 - vrije tijd Beaune
 - bezoek kasteel Clos de Vougeot en wijnproeverij
 - kajaktocht Saône en Ouche

Donderdag 30 april

- H. Mis en bezoek kathedraal Autun
- middag (keuzeprogramma):
 - vrije tijd Autun
 - mountainbiketocht Morvan

Vrijdag 1 mei

- H. Mis en bezoek abdij Fontenay
- bezoek abdij Pontigny

Zaterdag 2 mei

- slotviering en bezoek kathedraal Metz
- terugkomst Roermond

Reisgegevens

Datum

- 25 april - 2 mei 2020

Reissom

- € 745 per persoon op basis van een tweepersoonskamer
- € 180 toeslag 1-persoonskamer (zeer beperkt beschikbaar)
- € 100 korting voor kinderen tot en met 12 jaar

Een aanbetaling is niet nodig, de volledige reissom dient acht weken vóór vertrek op onze rekening te zijn bijgeschreven.

De reissom is inclusief

- vervoer per luxe touringcar vanuit Roermond
- 7 overnachtingen in een eenvoudig verblijf (2-sterren accommodatie) nabij Dijon op basis van een tweepersoonskamer met eigen douche en toilet en halfpension (ontbijt en diner)
- gezamenlijke pelgrimslunch in Taizé
- excursies
- entrees abdij Cîteaux, Hospices de Beaune, abdij Fontenay en abdij Pontigny
- toeristenbelasting
- collectieve reisverzekering (voor deelnemers die in Nederland wonen)
- deskundige reisleiding en pastorale begeleiding
- uitgebreide reisbescheiden

De Saint-Etiennekathedraal is één van de hoogste gotische bouwwerken in Europa

Keuzeprogramma excursies

In het programma wordt een aantal excursies naar eigen keuze aangeboden. Voor sommige is een meerprijs van toepassing.

Gelieve uw keuze aan te geven op het aanmeldingsformulier.

Dinsdagmiddag 28 april

- wandeling over camino de Santiago, circa 2½ uur: gratis
- bezoek Château de Bazoches en Avallon: € 6

Woensdagmiddag 29 april

- vrije tijd Beaune: gratis
- bezoek kasteel Clos de Vougeot en wijnproeverij: € 17
- kajaktocht Saône en Ouche, circa 2 uur: € 11

Donderdagmiddag 30 april

- bezoek Autun: gratis
- moutainbiketocht Morvan, circa 2½ uur: € 25

Kajaktocht



Annuleringsverzekering

In de reissom is géén annuleringsverzekering opgenomen.
Wij raden u aan deze zelf af te sluiten.

Reisdocumenten

Om aan de bedevaart/cultuurreis naar de Bourgogne deel te nemen, dient u over een geldig paspoort of identiteitskaart te beschikken.

Programma

De genoemde programmaonderdelen zijn onder voorbehoud.

Algemene reisvoorwaarden

Op deze reis zijn de algemene reisvoorwaarden van het Huis voor de Pelgrim van toepassing.
Meer informatie vindt u op huisvoordepelgrim.nl.

Let op!

Van de deelnemers wordt een goede conditie verwacht.

Informatie en aanmelding

Heeft u interesse om mee te gaan? Vul dan per persoon het aanmeldingsformulier in. Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op: info@huisvoordepelgrim.nl of 043 3215715.

Geniet van de prachtige flora en fauna tijdens een vaartocht over de Saône

Foto pagina 1: Munsterkerk

Foto pagina 20: Abdij van Fontenay



Huis voor de Pelgrim

Raadhuisplein 1, 6226 GN Maastricht

043 - 3215715

info@huisvoordepelgrim.nl

www.huisvoordepelgrim.nl

**Huis
voor
de
Pelgrim**

